

Ruim 5000 jaar geleden lag de kustlijn van Nederland bij het huidige dorpje Spaarnwoude. Het gehucht ligt in het gelijknamige recreatiegebied, de groene buffer tussen Amsterdam en Haarlem. Prachtig gebied waar je van alles kunt doen om te ontspannen.



Reizen

Tekst en foto's: Joop Duijs

Alles voor ontspanning

Spaarnwoude is liefst 3000 hectare groot. Een gigantische oppervlakte met een 18 holes golfbaan, een het hele jaar geopende skibaan, een camping, hotel, diverse maneges, een klimwand, je kunt er paintballen, zwemmen, in de winter heerlijk schaatsen en modeltreinen bouwen. Er is een jachthaven, een peddelpoel, een kanobaan, een vliegveld voor modelvliegtuigjes en je kunt er ook nog geweldig vissen, fietsen en wandelen. Spaarnwoude trekt dan ook jaarlijks zo'n 5,5 miljoen bezoekers, een aantal dat mede wordt bepaald door de duizenden bezoekers van festivals als Dance Valley en Awaakenings. Wij gaan er wandelen en

kiezen de Buitenhuisenroute. Die beginnen we bij Informatieboerderij Zorgvrij, het hart van Spaarnwoude, waar je alles te weten kunt komen over de activiteiten en voorzieningen in het recreatie-

Spaarnwoude is er voor iedereen

gebied. De biologische boerderij heeft ook een speeltuin en pannenkoekenrestaurant met een fraai terras. Maar dat bewaren we voor als we terug komen.

We gaan eerst de loofbossen in en genieten van het vogelgekewter in de zomergroene struiken. Ze zorgen voor het natuurlijke geluidsevenwicht met de drukte van de nabij gelegen A9 en het drukke vliegverkeer van Schiphol. Gelukkig maakt de omgeving alles goed. Zo passeren we het gemaal De Velsbroek. Dit sluisje zorgde er, samen met drie andere, voor dat het waterpeil in de moerassige Velsbroek ('broeck' staat voor drassig land) op het gewenste niveau bleef. Als onderdeel van de Stelling van Amsterdam kon het uit 1914 daterende gemaal de polder ook onder water zetten.

Even verder nemen we even een kijkje bij Fletcherhotel Spaarnwoude, prachtig gelegen aan het water

van Zijkanaal B en gaan door langs de Peddelpoel, waar jonge gezinnetjes in het gras genieten van het mooie weer. Langzamerhand laten we het verkeerslawaai achter ons en wandelen verder over de middeleeuwse Velserdijk (circa 1200), die hier in een slinger naar het noorden buigt. Eens had Het IJ hier vrij spel, maar nu ligt er het rustig kabbelende Zijkanaal B, dat tot kanobaan is gepromoveerd. Langs de met rietkragen omzoom-

de oevers hebben zoonanbidders en vissers een heerlijk stekje.

Groenbuffer

Spaarnwoude is in de jaren zestig ontstaan als groenbuffer tussen de oprukkende bebouwing van Amsterdam, Haarlem en Velsen. Aanvankelijk zou in het hele gebied bos worden aangeplant, maar de inzichten veranderden en de resterende weilanden bleven behouden. Bij knooppunt 59 krijg je een goed beeld van hoe de Velsbroek er in de middeleeuwen uit moet hebben gezien: een open weidegebied, waar vee graast. Aan de horizon de heuvels, gevormd door opgeslagen vulnis, waar Snowplanet, een klimwand, een uitzichtpunt en een mountainbikeparcours een plaatsje hebben gevonden.

Via een wetering steken we over naar Villa Zomerdijk waarvan het terras deze dag is gesloten. Verderop komen we langs een groot veld voor modelvliegtuigen. We ontmoeten regelmatig ruiters en zien tussen het groen een daglonershuisje uit het begin van de vorige eeuw. Tegenwoordig wordt er in Spaarnwoude vooral ontspannen. We zien golfers een balletje slaan en passeren Droomparken Buiten-

Wat & Waar

Route: Buitenhuisenroute. 9 km, honden aangelijnd toegestaan.

Startpunt: Zorgvrij, Genieweg 50, Velsen-Zuid. Start bij 47 en ga vervolgens naar 41-48-49-59-57-56-58-42-43-44-46-40-47. www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/24669.

Horeca: In Velsen-Zuid bij Pannenkoekenboerderij Onder de Platanen, Hotel Spaarnwoude, Villa Zomerdijk en Graan voor Visch.

Meer wandelen in Noord-Holland: www.wandelnetwerknoordholland.nl

huizen, deels gehuisvest in boerderij 'Weltevreden'. Gebouwd in 1883 als akkerbouwboerderij en in 1983 verbouwd tot kampeerboerderij. Het vakantiepark biedt plaats aan tweehonderd chalets en bungalows en heeft ook een camping. Bij knooppunt 43 loop je langs de jachthaven van de watersportvereniging IJmond. Vanuit de haven kun je zo naar het IJ en via het Spaarne naar Haarlem varen. Langs het water volgen we een mooi graspad terug naar de golfbaan. Grenzend aan die golfbaan passeren we een terrein voor naturalisten. Duidelijk, Spaarnwoude is voor iedereen.



In het gras bij de Peddelpoel wordt genoten van het mooie weer.